

TEMA DEPRESSION:



"Jag trodde jag var ensam om det här och att det aldrig skulle ta slut. Plötsligt satt jag med andra och såg denna förändring och jag insåg hur lätt det är att skrämma eller deprimera sig själv."

Kontakten med Ånges syndromsällskapet blev början till ett nytt liv för Sonny Wöhlestedt. Där fanns andra som lyssnade och som kände likadant. Där fanns också verktygen att böja förändra tankar och beteenden. Stämmer det jag tänker? Kan jag tänka på ett annat sätt?

Tema depression: När Sonny Wählstedt mådde som sämst slöt han ett avtal med sig själv. Han skulle överleva sin mamma för att bespara henne sorgen. Och hans dotter skulle hinna bli vuxen.

I femton år höll han sitt löfte tills han mötte en medmänniska som vågade ställa en enkel fråga: "hur mår du, Sonny, berätta hur din vardag ser ut".

Först då började han tala om det som varit så tabubelagt.

Nu vill Sonny ge det han själv inte fick

Personer som har en genetisk läggning eller särskilt har för depression drabbas ofta tidigt i livet. Men Sonny Wählstedt är en undantag. Han kände länge att han levde ett bra och aktivt liv.

– Jag blev politiskt innesessad när jag var sexton och engagemangen växte snabbt. När jag var nio höll jag mitt första föreläsningsförmåndsläende. Jag reste mycket och var i Iran under omvandlingen efter shahen och kom till Afghanistan efter den ryska invasionen. Jag fick se de tyska stridsvagnarna rulla ner från bergen norr om Herat, berättar han.

Hemma i Sverige fortsatte engagemangen. Sonny höll föredrag och skrev om sina resor. Han var med när Svenska Afghanistankommitéen bildades. Mellan resorna jobbade Sonny för att ihop pengar till nya resor. På en av dessa arbetsplatser fanns sedan länge en stark konflikta i arbetslaget. Stämningen varit bland hatisk.

– Jag hamnade helt utanför båda gruppens sociala gemenskap, men jag tyckte om jobbet. Andra valde att lämna, de stod inte ut, men jag stannade kvar.

Ängestattacke

Sakta började Sonnys självkänsla att urholkas. Han drabbades av starka ängestattacker, även i sömnen och vaknade på näxterna, alldeles blix av svett. Sonny fick ett nytt arbete, men nu hade rödans fått fläse och tröggt igång hans ängest.

– Att vara tillkammans med människor i sociala situationer signalerade livsfara. Då började marken gunga.

Det blev början på en lång resa. Sonny lärde sig snart hur han kunde undvika människor. Han handlade mat fem minuter innan affären stängde, han såg till attvara först på Posten när räkningar skulle betalas för att undvika kö. Samtidigt deltog han i flera styrelsemöten och arbetsutskott varje vecka. Till slut gick det inte längre. Han började lugna sig urvälvskapskretsarna och föreningarna, sa att han inte var intresserad längre.

Det här var i mitten av 80-talet, en tid då man inte talade högt om att må däligt i själgen.

– Människor frågade till när jag förståkte berätta. De läkare jag träffade i primärvården blev tyvärr när jag började prata om det svåra i min livssituation. Ingen läkare stämde ord som diagnos, psykolog eller terapeutiskt. Den enda viell till information var biblioteket, men jag kunde inte gå in där och låna böcker. I samma stund som jag läste i den boken skulle jag avslöja mig. Så jag visste egentligen ingenting om vad som hände inom mig och jag var rödd att det skulle synas utanpå.

Undvik kontakten med andra

När det var som värsat slöt Sonny avtalet med sig själv, att kunna avsluta livet om det inte skulle gå att bli frisk. Han planerade sin utväg och när det var klart kände han sig lugn. Nu visste han hur han skulle göra. Men under tiden då? Vad fanns det för tillfället att frösöja sig utan att behöva träffa människor? Först provade han att vara buschaufför, men förväntningarna på att fika till kamraterna med andra chaufförer vid innehållsplatsen fick honom att sluta. Då var turen bortre. Passagerarna satte ofta ensamma i baksätet och när han höрde i komradion var kollegorna skulle fikas så åke ha attandra håller. På det viset höll han sig flyende i femton år.

Men så öppnade sig dammluckorna igen. En närvän dog hastigt. Sorgen slög över idepresion. Altjobb han gjort, alla sänd steg han lyckats ta i vardagen bara nasade och han skulle inte orka göra det en gång till. Dottern var nuvunnen, Sonnys mamma levede visserligen, men han kände inte vara hemma och klättrar på väggarna medan han väntade ut henne. Samtidigt ville Sonny ge sig själv en sista chans. Han slog upp telefonkatalogen och började leta på P (psykolog) och T (terapeutiskt). Plötsligt hittade han på Å och fickse en annons från Ängestsyndromsällskapet Göteborg.

– Det var påvinst och förlust, men jag lyfte luren och ringde och en trevlig kvinnan svarade.

Hon bjöd in mig på ett samtal och redan nästa dag kom jag dit. Då så hon de magiska orden som ingen sagt i världen, "Sonny, berätta om din vardag, hurhar du det?"

Fobin fick ett namn

Sonny fick veta att han hade social fobi. Han läste en broschyr och kände genast igen sig själv. Det var oerört förlösande. Han fick delta i en självhjälpsgrupp med andrai i hans situation och med hjälp av KBT-metoder, som fokuserar på att ändra tankar, vanor och beteenden, gick förändringen på ett år. Från att ha känt stark längtan för att berätta vad han hette, sågas sin favoritfrig och varit han ville åka på semester kunde han återigen stå upp inför en grupp och hålla ett föredrag.

– Jag trodde jag var ensam om det här och att det aldrig skulle ta slut. Plötsligt satte jag med andra och såg demna förändring och jag insåg hur lätt det är att skrämma sig själv. Vi ifrågasätter så lätt vad andra säger, men all delen för sällan våra egna tankar, vår egen inne dialog. Stämmer det jag tänker? Kan jag tänka på ett annat sätt?

Steg för steg släckte han ut beteenden och ändrade tankar som hade hindrat honom så länge. Tacksamheten hos Sonny visste inga grämer. Han hade fått tillbaka sitt liv och ville ge något till dem som hjälpt honom. Han tog själv hand om flera självhjälpsgrupper och började arbeta som förbundskordförande för Ängestsyndromsällskapet.

– Många drabbas sådigt, men jag hade hunnit med en del innan jag blev sjuk, både lärt mig hur man förhandlar och bygger en organisation, och jag kände att jag kunde göra det igen. Idag är det också mindre skam och tabu överatt mä däligt. Nu går det bättre att prata om det, det finns kunder på internet och patientföreningar med erfarenheter och kontakter så att man inte behövervara så ensam som jag var.

TEXT: HANS PA. KARLSSON
BILD: ANNA REHNBERG



"När det blir lika självtäckande att man kan bryta benet i själén som att bryta benet i Sälen, då är vi i hamn med hjärnkollskampanjen", säger Sonny Wählstedt (till höger). Här tillsammans med Tim Holmberg under en manifestation i Göteborg.

Hjärnkoll sticker hål på fördomar

Tema depression: Tre av tio invånare i Västra Götaland vill varken jobba med eller bo nära någon som har en psykisk sjukdom. Fyra av tio tror inte att männskor med psykisk sjukdom kan återhämta sig. Drygt sju av tio anser att männskor med psykiska sjukdomar inte får vård i psykiatrin. Samtidigt söker en av fyra någon gång vård för psykisk ohälsa.

I januari 2010 inleddes Hjärnkoll, en väldig kampanj som ska förändra attityden till männskor som drabbats av psykisk sjukdom. Tre kampanjår utökade Uppsala, Västerbotten och Västra Götaland. På hemisidan berättar många kända och okända ansikten om sina egna erfarenheter.

– Vi häller föreläsningar, berättsällvårds historier och saker aktivt upp platser där vi syns. Det finns ett stort intresse för det här generellt, säger Sonny Wählstedt, kampanjsamordnare i Västra Götaland.

För att fånga upp männskor tidigare och minskat rödelsen för psykisk ohälsa, ser Sonny skolat som en viktig länk.

– Vi får kunskaper om matematik och kemi, men vi lär oss inget om hurvi ser ut på insidan, om den psykiska sårbarheten. Därför blir vi illa rädda om vi börjar mä däligt, drabbas lätt

av panik, "tänk om det inte går över". Det är motorn i självmordstankarna. Jag måste kunna ta mig ur om det fastnar och blir för plågsamt. Du vet inte vad som händer eller om det finns någon hjälp att få. Men Hjärnkoll vill att det ska vara lika självtäckande att man kan bryta benet i själén som att bryta benet i Sälen, säger Sonny. Kampanjen handlar mycket om att bryta med sig ett hopp. Att det inte är slutet om man drabbas med psykisk ohälsa.

– Men då gäller det att vi som mår hästrevagnar vara med männskor nog att fråga, hur mår du och hur kan jag hjälpa dig, säger Sonny.

Vårkentralerna är också en viktig mottagare av informationen Hjärnkolls kampanj. Ett av målen är att personalen i primärvården ska se patientorganisationer som en länk i vårdkedjan.

TEXT & BILD: HANS PA. KARLSSON

FAKTA HJÄRNKOLL

Kampanjen Hjärnkoll drivs av Handicam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH. Satseringen pågår under 2010 och 2011 och är ett regeringsupdrag.

Huvudsyftet med kampanjen är att få arbetsplatser och organisationer att hyra in en självhäfven ambassadör för att fömedla kunskaper om: 1) olika former av psykisk ohälsa, 2) hur man kan hantera den, 3) hur åstad kunskap i organisationen har en förebyggande verkan. Det kan göra att personalen vågar prata om hur de mår och att arbetskamrater vågar fråga, om de ser tecken på att någon mår dåligt. Det leder i sin tur till snabbar hälsos- och stödinsatser och mindre allvarlig utveckling av den psykiska ohälsan.

Webplats: www.hjarkoll.se
Kampanjsamordnare i Västra Götaland:
Sonny Wählstedt, epost: sonny@angest.se
mobil: 070-4599115.

Inre rum samlar kunskap om psykisk ohälsa

Sedan några år finns Inre rum, ett kunskapscentrum i Göteborg om psykisk sjukdom och ohälsa.

När kampanjen Hjärnkoll startade hade Inre rum redan varit igång ett par år med att försöka förändra attityder i Göteborg. Inre rum gör utställningar och håller föreläsningar. Personer med egen erfarenhet av psykiska funktionsnedsättningar gör aktiviteter i samhället och berättar sin historia, deltar i debatter och håller föredrag. Ambitionen är att kunna prata om allt som varit tabu.

– Efterfrågan har ökat snabbt och idag finns ett stort nätverk av mäniskor med införningsperspektiv. Man kan komma till oss på Inre rum när man känner att man vill och kan bidra på något sätt i det vi gör. Man kommer med de förutsättningar man har och gör det man är bra på, säger projektledare Annica Engström.

Vandringsutställning

Inre rum drivs av Stiftelsen Gyllenkroken som vänders sig till mäniskor med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Nylingen gav Sveriges kommuner och landsting (SKL) i uppdrag att Inre rum ska bygga en vandringsutställning om tvångsvård. Inre rum har sedan tidigare skapat en utställning om psykets historia som visas just nu.

– Det speciella med utställningen är att deltagarna gör jobbet själva med stöd från handledare, från den första hyvlade plankan och första tänket. Hur berättar vi om psykets historia under 4 000 år? De har forskat, byggt och samarbetat med museer och universitet, berättar Annica Engström.

Flera deltagare guidar runt i utställningen som visar att de mänskliga tillstånden – som det idag finns över 400 psykiatriska diagnoser på – alltid har funnits. De samtalar om

samhällets bemötande i olika tider och visar glimtar ur historien som knyts till en liknande personlig historia i vår egen tid.

Tusentals besökare

– Vi hade tusentals besökare när utställningen stod på Naturhisto-

riska museet i Göteborg och har fått beröm för att den är snygg och profissig. Man kan lämna, lyssna och läsa och se föremål från Västerviks medicinhistoriska samling, exempelvis ett kopparbadkar som används till långbad för behandling av oroliga patienter.

Utställningen visas på Västergötlands museum i Skara till 18 september. Därefter åker den till Trelleborg och sedan till Uddevalla.

Läs mer på www.inrerum.se och www.gyllenkroken.se

TEXT & BILD: HANS PA. KARLSSON



"Man kan komma till oss på Inre rum när man känner att man vill och kan bidra på något sätt i det vi gör. Man kommer med de förutsättningar man har och gör det man är bra på", säger projektledare Annica Engström. Bakom honom finns med i utställningen om psykets historia.